

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ



του 12^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Γράφουν οι Άννα Παπαματθαίου και Μαρίνα Προβιά

Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)

Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην **ιατρική περίθαλψη και φροντίδα**, τους εμβολιασμούς, τη νοσηλεία, κ.λπ.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα) αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρνητικές επιδράσεις τους.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα **προστασίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση**: βία, παραμέληση, κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και εκμετάλλευση, μέσα και έξω από την οικογένεια.

Τα παιδιά που προέρχονται από ξένη χώρα έχουν δικαίωμα **φροντίδας και προστασίας**.

Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα στην **ιδιωτική ζωή** των παιδιών, στην οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία τους, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή τους.



Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφής οικονομική εκμετάλλευση (επαιτεία, εκπόρνευση, πορνογραφία, δουλεμπόριο, κ.λπ.) Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία με ασφάλιση και υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με την ηλικία, το είδος εργασίας, το ωράριο, κ.λ.π

Πηγή <http://www.0-18.gr/gia-paidia/ta-dikaiomata-soy>

Να αγαπάς τον εαυτό σου όπως και να 'σαι

Γράφουν οι Αριάδνη Μυρισκιάθου και Μαρία Γεωσιπούλου

Μάθε να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου, να μένεις και λίγο μόνος. Κουράζει το πλήθος, ο συνωστισμός στη ζωή σου. Το να έχεις αυτοεκτίμηση, να μπορείς πρώτος εσύ να εκτιμάς αυτό που είσαι και αυτό που έχεις. Να αγαπάς και να σέβεσαι την ύπαρξή σου! Η αγάπη, η αποδοχή, η εκτίμηση είναι βασικό για την ζωή μας. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι πολύ συχνό σύνδρομο της εποχής μας και παίρνει πολλές μορφές. Εμφανίζεται ως μοναξιά, ανεπάρκεια, ενοχή, ντροπή, θυμός, θλίψη. Όλα αυτά τα αισθήματα κάνουν μερικούς ανθρώπους να πιστέψουν ότι είναι πια πολύ αργά γι' αυτούς. Ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σ' ένα νέο ξεκίνημα. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μην το κάνεις. Αν νομίζεις ότι είσαι κουρασμένος για να πας κάπου, μην πας. Αν πιστεύεις ότι κάτι είναι δύσκολο για σένα, μην το επιχειρήσεις. Ακόμα και αν οι υπόλοιποι γύρω σου σε πιέζουν. Ακόμα και αν έχεις μάθει πως πρέπει να το δοκιμάσεις. Άκου το σώμα σου, όπως συμβουλευούν και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Μέχρι εκεί που σε πάει. Άκου το πρώτο σου ένστικτο και ακολούθησέ το. Δεν είναι πάντα εύκολο να λες όχι βέβαια. Αν πάλι δεν μπορείς να πεις όχι σε κάτι, δεν πειράζει. Σημείωσε το ώστε να ξέρεις ότι εκεί δυσκολεύεσαι. Και αν θέλεις το δουλεύεις.

Οδηγίες για όμορφα Χριστούγεννα!!

Γράφουν οι Μαρίζα Μουμιτζόγλου και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου



Τα 5 καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

- ✓ Jingle bells rock
- ✓ So this is Christmas
- ✓ Santa Claus is coming to town
- ✓ All I want for Christmas is you
- ✓ Let it snow

- ✓ Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η καλή διάθεση!!!
- ✓ Το δεύτερο είναι να έχεις καλή παρέα μαζί σου!!!
- ✓ Το τρίτο είναι ο σωστός προορισμός ο οποίος θα σου προκαλεί χαρά!!!!

Αυτά είναι τα τρία πράγματα που χρειάζονται για να περάσεις όμορφα τα Χριστούγεννά σου!!!!

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ

FORTNITE

Γράφουν οι **ΝΙΚΟΛΑΣ Αποστολόπουλος** και

ΓΙΑΝΝΗΣ Χωριανόπουλος



Οι κίνδυνοι στο FORTNITE είναι Εθισμός, Εγκλήματα, Κακοποίηση, Σκοτωμοί

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ

Γράφουν οι **Δέσποινα Αντωνοπούλου** και **Μιχάλης Μπελέκας**

Πολλές φορές οι άνθρωποι με τα ζώα έχουν καλύτερες σχέσεις απ' ό,τι με τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα με τα σκυλιά. Πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει από γνωστούς τους ότι δεν αγαπάνε τα σκυλιά. Όμως πολλοί άνθρωποι μέσα τους τα αγαπάνε. Αυτό πρέπει να το δείχνουμε! ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟΥ! ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ! Τα σκυλιά είναι ο καλύτερος φίλος μας!

Αγαπάτε τα ζώα και δείξτε τους τον καλύτερό σας εαυτό. ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΟΥΝ με μεγάλη αξία.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γράφουν οι **Μάριος Σαράντος Αντωνόπουλος** και **Χρήστος Βασιλείου**

Το Διαδίκτυο είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια μας, που όμως αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Η πρόκληση στο Διαδίκτυο είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους, να γνωρίζουμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων και να έχουμε επιλογές για αποφυγή τους και τερματισμό τους. Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν εισβάλλει στην καθημερινή πραγματικότητα της «ιντερνετικής» ζωής, κυρίως ανήλικων, απειλώντας ακόμη και τη ζωή τους.

Ένα «παιχνίδι αυτοκτονίας», η «μπλε φάλαινα», που πρωτοεμφανίστηκε στη Ρωσία πριν από μερικά χρόνια, «έφτασε» μέσα στο 2017 και στην Ελλάδα, βάζοντας σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των ανηλικών κυρίως. Ιστοσελίδες στη Ρωσία προσπάθησαν να συσχετίσουν τον αυξημένο αριθμό αυτοκτονιών ατόμων νεαρής ηλικίας με «κάποιο παιχνίδι» και με ορισμένες διαδικτυακές ομάδες (social groups), οι οποίες σε προσκαλούσαν να γίνεις μέλος τους ή να εκτελέσεις ορισμένες δοκιμασίες.

BULLYING

Γράφουν οι **Σταματίνα Δήμα** και **Ελένη Κυριακοπούλου**

Το bullying είναι πολύ κακό και δεν πρέπει να το κάνουμε και γίνεται για την σωματική κακοποίηση. Όταν ένα παιδί δέχεται bullying αισθάνεται άβολα με τους άλλους. Δεν μπορεί να κάνει παρέες, δεν μπορεί να αισθάνεται φιλόξενα στο σχολείο του και όλο το κοροϊδεύουν. Το bullying ασκείται όταν κάποιος έχει παραπανίσια κιλά, όταν κάποιος έχει νοητική ασθένεια, για το χρώμα του ή όταν έχει κάποια άλλα προβλήματα.

Τα παιδιά που δέχονται bullying ΠΡΕΠΕΙ να μιλάνε στους γονείς τους και αυτοί να τους βρουν μια λύση. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται αυξημένο το φαινόμενο της βίας στο σχολείο. Συνέπειές της είναι η διαδικτυακή παρενόχληση, οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, οι απειλές για σωματική βία, τα προσβλητικά σχόλια στην ιστοσελίδα κάποιου, καθώς και τα επαναλαμβανόμενα απειλητικά μηνύματα. Περίπου 23.420 παιδιά στην Ευρώπη, ηλικίας 9-16 ετών, πέφτουν θύματα «διαδικτυακού εκφοβισμού» μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερο.



“Τα παιδιά ΠΡΕΠΕΙ να μιλάνε στους γονείς τους”

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΝΕΑ

Γράφουν οι **Αλέξανδρος Περίφανος** και **Άρης Αποστολίδης**

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1

Στο 15^ο λεπτό με το γκολ του Άρη με τον Χάμιζα Γιούνες με πέναλντι που δεν υπήρχε αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 90+3 με τον Χατζηγιωβάννη.



Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2

Στο 43^ο λεπτό ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ με τον Ευθύμη Κουλούρη. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει στο 49^ο λεπτό με τον Μοάμεντ Μαντί Καμαρά και στο 90+3 με γκολ του Γιάγκου Βούκοβιτς κάνοντας 1-2 με γκολ το οποίο ήταν οφσάιντ 2^{ων} μέτρων.



ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ

Γράφουν οι **Αθηνά Τάσιου**, **Φωτεινή Μαγκουτα**, **Σοφία Σακελλάρη** και **Ελισάβετ Παππά**

Οι γάτες τρομάζουν εύκολα αλλά κάνουν πολύ καλή παρέα στους ανθρώπους που ζουν μόνοι. Υιοθετήστε μία γάτα. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα κατοικίδια ζώα και ίσως το μοναδικό οικόσιτο αιλουροειδές. Ζει στο περιβάλλον του ανθρώπου εδώ και τουλάχιστον 9.500 χρόνια. Η γάτα κυνηγά πάνω από 1.000 είδη ζώων για τροφή. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μαθαίνουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς, όπως πόμολα. Οι σκύλοι είναι φίλοι και φύλακες των ανθρώπων και για κάποιους που δεν έχουν οικογένεια μπορούν να υιοθετήσουν έναν σκύλο. Οι σκύλοι είναι πολύ καλοί φύλακες των ανθρώπων αλλά κάνουν και την καλύτερη συντροφιά!

ΚΑΙ ΛΙΓΟ...

ΧΙΟΥΜΟΡ



Μαθόσιος και Δημήτριος